

Μετά τις βροχές της Κυριακής η Δευτέρα ξημέρωσε με ηλιοφάνεια. Ο ηγέτης του Συ.ΡΙζ.Α. βγαίνοντας από το διαμέρισμά του, στην Κυψέλη, αντιμετώπισε με χαμόγελο τους ρεπόρτερ των Μ.Μ.Ε. κάνοντας χαμόσυνες, σύντομες δηλώσεις.

Ακολούθησε η συνάντησή του με τον επικεφαλής των Ανεξάρτητων Ελλήνων και η ορκωμοσία του. Εδώ για πρώτη φορά βρεθήκαμε μπροστά στο γεγονός του πολιτικού όρκου. Χωρίς λαιμοδέτη και δίχως ευαγγέλιο ο Αλέξης Τσίπρας ορκίσθηκε πρωθυπουργός. Ήταν ο 14^{ος} της Μεταπολίτευσης, ο πρώτος που γεννήθηκε μετά την Μεταπολίτευση, Ο προκάτοχός του ήταν προφανώς ο 13^{ος}

Προσπαθώντας να αποκρούσει τις επιθέσεις των πολιτικών αντιπάλων, για την συνεργασία του με τους τόσο ιδεολογικά απόμακρους, Ανεξάρτητους Έλληνες κάνει την συμβολική του κίνηση και ανεβαίνει στην Καισαριανή. Στο σκοπευτήριο. Αφήνει λίγα κόκκινα άνθη εκεί που, πριν 71 χρόνια, ο Γερμανός κατακτητής άσκησε την βαρβαρότητά του.



Διττός συμβολισμός αναμφίβολα και προφανώς μήνυμα στην προτεσταντική Γερμανία που από το προηγούμενο βράδυ, άρχισε να διατυπώνει τις, μάλλον απαράδεκτες, παρεμβατικές ανησυχίες της.

Αντιφατικές κατ' αρχήν και οι δηλώσεις των προσώπων που θα επηρεάσουν λίγο ή πολύ τα ελληνικά θέματα. Η Λανγκάρντ μας πληροφόρησε ότι δεν τίθεται θέμα διαγραφής του χρέους, ενώ ο Γάλλος πρωθυπουργός κάλεσε τον Έλληνα συνάδελφο του να επισκεφτεί το Παρίσι το ταχύτερο, ώστε να συζητήσουν, προτείνοντας παράλληλα χείρα βοηθείας.

Επίσης, ο επικεφαλής του Eurogroup, Ολλανδός υπουργός Οικονομικών, Γερούν Ντάισελμπλουμ, όσο και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς αναμένονται στην Αθήνα την τρέχουσα εβδομάδα

Η συνέχεια των γεγονότων εξέθεσε τον απερχόμενο πρωθυπουργό, ο οποίος δεν καταδέχτηκε να παραδώσει προσωπικά. Αν έπρεπε να δώσουμε τίτλο με μια μόνη λέξη θα ήταν: Μικροψυχία. Γνωστοί μου, παραδοσιακοί νεοδημοκράτες και καθόλου φιλικά διακείμενοι στον σημερινό Έλληνα πρωθυπουργό, αποδοκίμασαν την πράξη του αρχηγού της Ν.Δ.

Ήταν, εξ' άλλου, εμφανής η νευρικότητά του από τη στιγμή των δηλώσεων του το βράδυ της Κυριακής και της αποδοχής της ήττας. Δεν μπορούσε να ελέγξει ούτε την κίνηση των ακροδακτύλων του. Μίλησε με πολύ πρώτο ενικό και δεν έκρυψε την πικρία του και τον εκνευρισμό του. Πόσους οπαδούς του κάλυψε άραγε η συμπεριφορά του;

Αλλά το μέλλον της παρατάξης, όπως οι επιλογές για τον επόμενο αρχηγό, ίσως να αποδειχτεί εφιαλτικό για τους φίλους της Ν.Δ., και σύντομα να νοσταλγήσουν τις επιλογές του νυν και πολύ περισσότερο τις πολιτικές του ιδρυτή. Να υπενθυμίσω την φιλοεμφυλιακή ρήση υπουργού κατά την διάρκεια του εκλογικού αγώνα:

«Δεν θα αφήσουμε με κανέναν τρόπο να κερδίσει η Αριστερά».

Ενδεχομένως, ο πρώην πρωθυπουργός υπακούοντας σε αυτή την άποψη δεν μπήκε στον κόπο να παραδώσει. Η Ν.Δ. δεν είναι ιστορικά απαραίτητο να έχει την τύχη του Πα.Σο.Κ. Έχει στελέχη να προχωρήσει.

Λίγο αργότερα είχαμε το τραγικό συμβάν της πτώσης του Ελληνικού F 16 της 111^{ης} μοίρας, στην Ισπανία, με δέκα νεκρούς, δυο εκ των οποίων ήταν οι Έλληνες χειριστές και δεκάδες τραυματίες, στην εξέλιξη νατοϊκής άσκησης. Ας θέσω και την αφελή τοποθέτηση: Τώρα που το αντίπαλον δέος, το «Σύμφωνο» έχει εκλείψει, κάποιος πρέπει να μας πείσει για την χρησιμότητα, την αναγκαιότητα του NATO.

Οι άσχημες ειδήσεις είχαν ξεκινήσει από το πρωί βέβαια, με την δημοσίευση του θανάτου του Ντέμη (Αρτέμιου Βεντούρη) Ρούσου ενός καλλιτέχνη που λίγο ή πολύ μεγάλωσε, με την φωνή του, αρκετούς από εμάς. Ήταν 69 ετών

Για να μην ξεχνιόμαστε με ποιους έχουμε να κάνουμε, ο οίκος αξιολόγησης Standard and Poor's προειδοποίησε σήμερα τη νέα κυβέρνηση της Ελλάδας ότι ενδέχεται να υποβαθμίσει το κρατικό αξιόχρεο της χώρας ακόμη και πριν από την ολοκλήρωση της επόμενης προγραμματισμένης αξιολόγησης της εφαρμογής του προγράμματος στήριξης, στα μέσα του Μαρτίου, εάν η κατάσταση εξελιχθεί άσχημα.

Το βράδυ πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον ηγέτη του «Ποταμού», ερευνώντας το πλαίσιο συνεργασίας. Το βράδυ, όπου ο γλυκός πρωινός καιρός ήταν παρελθόν και ξέσπασαν καταρακτώδεις βροχές.

Κοντά σε όλα αυτά ο Χριστόδουλος Ξηρός, ο οποίος, μετά από τον «Μπιλ τον Καναδό» ξυλοκοπήθηκε και από άλλον κατάδικο στις φυλακές του Δομοκού. Είναι προφανές ότι δεν απολαμβάνει ιδιαίτερης δημοφιλίας, καθώς με την μη επιστροφή του από την άδεια, μοιραία σκλήρυναν οι συνθήκες για τους υπόλοιπους κρατούμενους.

Κάτι άλλο που επισημάνθηκε είναι ότι, μετά από 92 χρόνια, το Ελληνικό κοινοβούλιο, δεν θα έχει στη συνθεσή του έναν Παπανδρέου. Μια ακόμα καινοτομία, του τελευταίου εκπροσώπου της οικογενείας, μετά φυσικά την μεγάλη του επιτυχία, του Απριλίου του '10, στο ηλιόλουστο, ακριτικό Καστελόριζο.

Τέλος, το ποσοστό της συμμετοχής στις πρόσφατες εκλογές, έφθασε στο 63,87 %. Τούτο σημαίνει, ότι περισσότεροι από έναν στους τρεις Έλληνες δεν προσήλθαν στην κάλπη. Δηλαδή 36 στους 100 εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους, Έλληνες πολίτες δεν έδειξαν το απαιτούμενο ενδιαφέρον να φτάσουν ως την κάλπη.

Σε μια απολύτως κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση ένας στους τρεις θεώρησε ότι δεν έχει λόγους να εκφραστεί, ή κανείς από τους πολιτικούς σχηματισμούς που διεκδίκησαν την ψήφο του δεν τον εκπροσωπούσε, ή έστω ένιωθε εγκλωβισμένος ανάμεσα σε κουβέντες που δεν πίστευε και τακτικές που τον πρόδωσαν.

Οφείλουμε βεβαίως, να αφαιρέσουμε από το σχετικό λογαριασμό τους συμπολίτες μας που ήταν ασθενείς, εκείνους που αναζήτησαν την τύχη τους στο εξωτερικό και όσους δεν βρίσκονται εν ζωή πιά.

Σε αυτό το κλίμα κρατάμε και τη δήλωση του Ντίνου Χριστιανόπουλου, σε συνέντευξη που έδωσε στις 23 Ιανουαρίου στην Κρ. Πατούλη με αντικείμενο τις επικείμενες εκλογές απατώντας στο ερώτημα αν θα «βγει» ο Α. Τσίπρας:

«...με γαργαλάει και θα το πω. Στα παλιά μου τα παπούτσια, αν βγει κι αν δεν βγει».

Ας κλείσω με το συμπέρασμα ότι σε αυτόν τον τόπο δεν θα πλήξουμε ποτέ.