

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πρόβλημα της αιθαλομίχλης με συστάσεις, κλείσιμο των σχολείων, απαγόρευση κυκλοφορίας, αρνούμενη πεισματικά να χαμηλώσει την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης καθώς ομολογεί, πως δεν έχει την ικανότητα να αντιμετωπίσει το λαθρεμπόριο υγρών καυσίμων.

Η κατάσταση θυμίζει το αφελές σόφισμα που απευθύναμε στον δάσκαλο των Θρησκευτικών στην 5^η Δημοτικού: *“Είναι ο θεός τόσο παντοδύναμος ώστε να φτιάξει μια τόσο μεγάλη πέτρα που δεν θα μπορεί να σηκώσει;”* Ότι και να απαντούσε ο δυστυχής διδάσκων θα κατέρριπτε τον μύθο της παντοδυναμίας του Πλάστη. Έτσι και οι εξουσιάζοντες. Ότι και να πράξουν αποδεικνύουν ότι δεν κατέχουν το χάρισμα της τέχνης της πολιτικής..



Τι είδους πολιτική ασκείς όταν επιβάλεις φόρο κατοχής στα ακίνητα; Επειδή εκεί ξεπλύθηκαν χρήματα, άρα, εξομοιώνεις απατεώνες και τίμιους, ενώ την ίδια στιγμή αφήνεις τις off shore να αλωνίζουν;

Ποια είναι η πολιτική του να δεσμεύεις καθημερινώς 500 τραπεζικούς λογαριασμούς; Τι είδος ευνομούμενης πολιτείας είναι;

Όταν κινείται πρώτα τοκογλυφικά και ακολούθως δημευτικά. Όταν έχει σαρώσει, ταμεία, συντάξεις, κρατικά ομόλογα. Όταν μετατρέπεται σε ένα εκδικητικό, υπαλληλικό, απάνθρωπο, καθεστώς που αντιλαμβάνεται τον πληθυσμό ως ιθαγενείς με χαμένη αξιοπρέπεια.

Ενίοτε, βέβαια, προσφέρουν και αντιστασιακές παραστάσεις. Από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως, έως τον μη αιρετό υπουργό των Οικονομικών και τους

βουλευτές που υψώνουν περήφανα το ανάστημά τους ανακράζοντας: «δεν πάει άλλο», αφού προηγουμένως έχουν υπερψηφίσει όλα τα Μνημόνια. Προσφέρουν έτσι ολίγη από εθνική ανάταση, χαρίζουν ελπίδα, πλασάρουν και μια δήλωση αισιοδοξίας κάποιου Ξένου, μέχρι την επόμενο χτύπημα.

Είναι επαγγελματίες πολιτευτές, που δεν έχουν ιδέα από την τέχνη της πολιτικής, που δεν αφουγκράζονται ούτε στο ελάχιστο τον παλμό της κοινωνίας, που αδυνατούν να συλλάβουν τον τρόπο της ανεργίας, την αίσθηση της κρύας αφιλόξενης κατοικίας, την απελπισία του αύριο. Που εξισώνουν τη φοροδιαφυγή με τη φοροαδυναμία και ποινικοποιούν κάθε αντίθετη άποψη.

Αυτοί, έχουν στα χέρια τους την εξουσία. Καλή τους χρονιά και καλή μας τύχη.