

Την ημερομηνία γέννησης του Μαρίνου Αντύπα δεν την γνωρίζουμε με ακρίβεια και πιστότητα. Μόνον το έτος. Ήταν 1872. αντίθετα ο Agustín Farabundo Martí Rodríguez γνωστότερος ως Φαραβούντο Μαρτί, γεννήθηκε εικοσίενα χρόνια αργότερα, μια μέρα σαν την σημερινή. Ήταν Τετάρτη 5 Μαΐου του 1893.□



- Μαρίνος Αντύπας - Agustín Farabundo Martí Rodríguez

**Οι δυο άνδρες έζησαν σε δύο εντελώς διαφορετικά σημεία του πλανήτη. Ο Μαρίνος στο βόρειο ημισφαίριο και στην πολύπαθη Ελλάδα ο Φαραβούντο στην κεντρική Αμερική και στο ταλαιπωρημένο Ελ Σαλβαδόρ. Εδώ σταματούν οι διαφορές και αρχίζουν οι ομοιότητες τους.**

Ο **Μαρίνος** γεννήθηκε στην Κεφαλονιά και αφού ολοκλήρωσε με στερήσεις τις εγκύκλιες σπουδές φοίτησε στην Νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, την οποία δεν ολοκλήρωσε. Ο **Φαραβούντο** γεννήθηκε στο σχεδόν παραθαλάσσιο Teotereque εισήχθη στο Πανεπιστήμιο του Ελ Σαλβαδόρ, για να σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες, αλλά και αυτός δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του.

Και οι δύο εξελίχτηκαν σε πολύ ανήσυχα ριζοσπαστικά μυαλά με άκρως τολμηρές κινήσεις. Τόσο τολμηρές που το πλήρωσαν με τις ζωές τους. Ο Έλληνας δολοφονήθηκε στα 35 του το 1907, ο κεντροαμερικανός στα 39 του το '32.

Ο **Μαρίνος Αντύπας** κατέβηκε στην Κρήτη, πολέμησε στην επανάσταση του '96 και επέστρεψε με τραύμα στο στήθος. Οργάνωσε το συλλαλητήριο της 14ης Σεπτεμβρίου 1897 στην πλατεία Ομόνοιας καταγγέλλοντας τον ρόλο της βασιλικής οικογένειας και των Μεγάλων Δυνάμεων στην έκβαση του πολέμου του '97. Το κράτος τον φιλοδώρει με ένα έτος φυλάκιση, ενώ μετά την αποφυλάκισή του συνελήφθη, δικάστηκε και καταδικάστηκε για (δήθεν) ηθική αυτουργία σε απόπειρα δολοφονίας του Γεωργίου του Α'. Εκδίδει την εφημερίδα *Ανάστασις*, μα δεν θα μακροημερεύσει, καθώς ένα άρθρο που καταφερόταν κατά της πολιτικής και δικαστικής εξουσίας και των υπευθύνων της ήττας του 1897, ήταν αρκετό για να διαταχθεί το κλείσιμό της.

Ταυτόχρονα αρχίζει να κάνει πιο σαφείς τις πολιτικές του τοποθετήσεις. Κάνει λόγο για νόμους που να περιορίζουν τις ώρες εργασίας, ελάχιστο ημερομίσθιο, δημιουργία ταμείων σύνταξης για ανίκανους, λόγω ηλικίας, ασθενείας, τραυματισμού, εργάτες. Επανεκδίδει την εφημερίδα και ιδρύει το «Λαϊκόν Αναγνωστήριον Η Ισότης», ένα είδος λαϊκού σχολείου. Πείθει το θείο του Γεώργιο Σκιαδαρέση να αγοράσει γη έκτασης 300.000 στρεμμάτων στον θεσσαλικό κάμπο και το 1906, καταφθάνει εκεί, όπου αναλαμβάνει επιστάτης στα κτήματα του θείου. Αρχίζει να εφαρμόζει πρωτοφανή μέτρα, όπως τη αργία της Κυριακής και την παραγραφή των χρεών των αγροτών.

