

Υπογεγραμμένο από την Claudia Glenn Dowling ήταν το κεντρικό θέμα του Life στο τεύχος Αυγούστου του 1996. Είχε έκταση δέκα σελίδες, έγινε φυσικά εξώ φυλλο, όπου ενθετικά υπήρχε και το πορτρέτο του Scott Fischer.

Τα θυμήθηκα όλα τούτα μόλις τελείωσε η προβολή του Everest. Έψαξα βρήκα στο αρχείο το τεύχος του περιοδικού, ξαναδιάβασα το κομμάτι, θυμήθηκα τα γεγονότα, πέρα από την κινηματογραφική γραφή καθώς και μερικά άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία.

Ίσως όλα να ξεκινούν από την παροιμιώδη απάντηση του George Leigh Mallory στο ερώτημα:

-

- «Γιατί να θέλετε να ανεβείτε;»

- «Διότι είναι εκεί» απάντησε ο Βρετανός τον Μάρτιο του 1923 σε δημοσιογράφο των The New York Times που του πήρε συνέντευξη.

Είχε ήδη επιχειρήσει, επί ματαιώ, το '22 και το '23. Προσπάθησε και την επόμενη, από την συνέντευξη, χρονιά. Το '24, μα το βουνό τον κράτησε εκεί. Εβδομήντα τέσσερα χρόνια αργότερα, την πρωτομαγιά του '99, ο Conrad Anker, βρήκε τη σορό του Mallory.

Χωρίς να είναι σαφές αν ο Mallory έχασε τη ζωή του πριν ή μετά την κατάληψη της κορφής, αφού είχε εντοπιστεί από τους συντρόφους του, που το παρακολουθούσαν με κιάλια, 300 μέτρα κάτω από τον αδάμαστο, μέχρι τότε, στόχο του, αυτοί που πιστώθηκαν την κατάκτηση της στέγης του κόσμου για πρώτη φορά, ήταν ο Νεοζηλανδός sir Edmund Hillary και ο Νεπαλέζος Tenzing Norgay, για λογαριασμό μιας άλλης Βρετανικής αποστολής. Στον Hillary αποδίδεται η ρήση: «*We've knocked the bastard off*» που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «γκρεμίσαμε το μπάσταρδο».

Κι έτσι, λίγο ή πολύ, όλοι όσοι ακολούθησαν στην κατάκτηση της κορφής του Εβερεστ, πέρα από τα περάσματα πάνω στο βουνό, ακολούθησαν αυτά τα δυο μονοπάτια αντίληψης: Το «γιατί είναι εκεί» και το «γκρεμίσαμε το μπάσταρδο»

Η κορφή στα 8.848 μέτρα είχε γίνει όνειρο και εφιάλτης, έρωτας και θάνατος. Έγινε ο υπέρτατος στόχος κάθε σοβαρού, η απλά φιλόδοξου αναρριχητή. Μέχρι το τέλος του 20ού αιώνα υπολογίζεται ότι μετά τους Hillary & Norgay, 1381 άνθρωποι πάτησαν κορφή. Πολλαπλάσιοι είχαν προσπαθήσει και περίπου 280 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, εκεί, στην προσπάθεια να τα καταφέρουν. Μια μόνον χρονιά δεν υπήρξαν απώλειες. Το '77.

Ταυτόχρονα άρχισαν και τα ρεκόρ. Η πρώτη γυναίκα (Junko Tabei τον Μάιο του '75), οι πρώτοι χωρίς οξυγόνο (ο Ιταλός Reinhold Messner και ο Αυστριακός Peter Habeler τον Μάιο του '78), οι πρώτοι που ανέβηκαν χειμώνα (οι Πολωνοί Krzysztof Wielicki & Leszek Cichy, τον

Φεβρουάριο του '80), ο πιο νέος, στα 13 του (!) (ο Αμερικανός Jordan Romero τον Μάιο του '10), ο πιο ηλικιωμένος (ο Ιάπωνας Yuichiro Miura, σχεδόν στα 81 του, τον Μάιο του '13, ενώ ο αθεόφοβος είχε ανέβει και το '03 στα 70 του!).



SCOTT FISCHER/WOODFIN CAMP & ASSOCIATES

MOUNTAIN MAN

"I always said that if I ever had to tell my children that their dad died, I would die," says Scott's widow, Jeannie Price. One month after Fischer, 40, trekked in to Everest (left), her fear was realized: The kids had lost their father.

Scott looked like a movie star," says a client, "but movie stars become famous *pretending to be someone like him.*"

Οι Νεπαλέζοι Lhakpa Tenzing και Phurba Tashi Mendewa ανέβηκαν 21 φορές, ενώ ο συμπατριώτης τους Babu Chiri Sherpa, κατάφερε να μείνει στην κορφή 21 ολόκληρες ώρες, το '99. Δυο χρόνια αργότερα έχασε τη ζωή του στην 11η απόπειρά του να ανέβει πάνω.

Επίσης, τον άθλο έχουν πραγματοποιήσει μονόποδες, τυφλοί, 15χρόνος με σύνδρομο Down, άνδρες χωρίς αριστερό χέρι, άλλος χωρίς δάκτυλα, αλλά και διαβητικοί, ή με σκλήρυνση κατά πλάκας και ο κατάλογος δεν θα τελειώσει ποτέ, όσο η κορφή θα είναι εκεί και οι ορειβάτες από κάτω.

Κάπου εκεί θα συναντήσουμε και τον πρώτο Έλληνα, τον Κωνσταντίνο Νιάρχο, παιδί του Σταύρου Νιάρχου και της Ευγενίας Λιβανού, που το κατόρθωσε στα 37 του, τον Μάιο του '99. Δέκα επτά μέρες αργότερα άφηνε την τελευταία του πνοή στο δρομολόγιο του ασθενοφόρου από το διαμέρισμά του στο Mayfair του κεντρικού Λονδίνου, στο νοσοκομείο St Mary's. Αιτία θανάτου αναφέρθηκε η υπερβολική δόση κοκαΐνης.

Επανέρχομαι στο αφιέρωμα του Life, που έγινε λίγο μετά από αυτό που αποκαλείται ως «η καταστροφή του Everest». Είναι και το θέμα της περσινής ταινίας όπου οκτώ άνθρωποι πέθαναν στις 11 Μαΐου, του '96. Μαζί με άλλους επτά που έχασαν τη ζωή τους εκείνη τη χρονιά, ήταν η πλέον οδυνηρή μέχρι τότε.

Η δημοσιογράφος Claudia Glenn Dowling, που έγραψε το κομμάτι δεν ήταν άμοιρη εμπειριών. Βρισκόταν στο Life δεκατρία χρόνια, είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση στο Κιργκιστάν, είχε περιπλεύσει τμήμα του Αμαζονίου με κανώ μαζί με τοπικό Ινδιάνο αρχηγό, είχε επιχειρήσει και στο Everest, το '91, φθάνοντας στα 8.000 μέτρα όπου *«δεν μπορούσε ούτε να κοιμηθεί, ούτε να αναπνεύσει, ούτε να μιλήσει»*, όπως κατέθεσε. Γνώριζε τις απαιτήσεις, καταλάβαινε τους κινδύνους.

Κατέγραψε το γεγονός, μίλησε με μέλη εκείνης της αποστολής, ζητήθηκε και η γνώμη του Hillary, κατέθεσε τις απόψεις της και το συμπέρασμα ήταν ότι όλη αυτή η εμπορευματοποίηση, η μαζική διοργάνωση αναβάσεων ανθρώπων που ήθελαν διακαώς να το κάνουν, μα δεν ήταν τόσο προετοιμασμένοι όσο είχαν τα απαιτούμενα χρήματα δεν έβγαине σε καλό. Μιλώντας για χρήματα, εκείνη την εποχή, η συμμετοχή κόστιζε το σημαντικό ποσό των 65.000 δολαρίων, που αν κάνουμε την αναγωγή στις μέρες μας αποκτά σχεδόν διπλάσια αγοραστική αξία.

Αφού λοιπόν ξεπεραστεί το οικονομικό κομμάτι, που δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι είναι ζάμπλουτοι, διότι μπορεί να είναι σκοπός ζωής και με αιματηρές οικονομίες κάποια στιγμή να συγκεντρώσεις τα χρήματα ή έστω να βρεις χορηγίες. Τότε περνάμε στο δυσκολότερο κομμάτι. Στην πνευματική και φυσική προετοιμασία. Σε αυτές τις εξώκοσμες για άνθρωπο συνθήκες (ο Hillary έχει πει ότι είναι σαν πας στο φεγγάρι χωρίς την βοήθεια της τεχνολογίας), όλα αποτελούν κριτήρια επιτυχίας μα και επιβίωσης. Από ένα σημείο και μετά, δεν υπάρχει κανείς να σε βοηθήσει. Λένε πως τρεις κανόνες διέπουν τις συνθήκες αυτές, όταν τα πράγματα αρχίσουν να στραβώνουν. 1. Σώσε τον εαυτό σου. 2. Αν μπορείς σώσε κάποιον άλλον. 3. Σώσε εκείνον που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να σωθεί.



Επίσης, η εταιρεία κερδίζει και από τον ανταγωνισμό που υπάρχει στην αγορά των κινητών τηλεφώνων. Η Apple είναι η πρώτη εταιρεία στην αγορά των κινητών τηλεφώνων, με το iPhone να είναι το πιο πωλημένο κινητό τηλέφωνο στον κόσμο. Η Samsung είναι η δεύτερη εταιρεία στην αγορά των κινητών τηλεφώνων, με το Galaxy να είναι το πιο πωλημένο κινητό τηλέφωνο στην Ευρώπη. Η Huawei είναι η τρίτη εταιρεία στην αγορά των κινητών τηλεφώνων, με το P30 να είναι το πιο πωλημένο κινητό τηλέφωνο στην Ασία. Η Xiaomi είναι η τέταρτη εταιρεία στην αγορά των κινητών τηλεφώνων, με το Redmi να είναι το πιο πωλημένο κινητό τηλέφωνο στην Ασία. Η Oppo είναι η πέμπτη εταιρεία στην αγορά των κινητών τηλεφώνων, με το Reno να είναι το πιο πωλημένο κινητό τηλέφωνο στην Ασία. Η Vivo είναι η έκτη εταιρεία στην αγορά των κινητών τηλεφώνων, με το X50 να είναι το πιο πωλημένο κινητό τηλέφωνο στην Ασία. Η HONOR είναι η έβδομη εταιρεία στην αγορά των κινητών τηλεφώνων, με το Magic να είναι το πιο πωλημένο κινητό τηλέφωνο στην Ασία. Η Realme είναι η ογδόη εταιρεία στην αγορά των κινητών τηλεφώνων, με το 5 να είναι το πιο πωλημένο κινητό τηλέφωνο στην Ασία. Η Nothing είναι η ένατη εταιρεία στην αγορά των κινητών τηλεφώνων, με το Phone 1 να είναι το πιο πωλημένο κινητό τηλέφωνο στην Ασία. Η Fairphone είναι η δέση εταιρεία στην αγορά των κινητών τηλεφώνων, με το 3 να είναι το πιο πωλημένο κινητό τηλέφωνο στην Ασία.



Bob Holcomb



Επί της ουσίας, η Νάριπα (θροιστικά), στο όρος στα 17, απελευθεία της πνοή στο βουνό αφού κατόρθωσε τις περιφημες