

Μυστήριο άλυτο αποτελεί το γεγονός πως μεροκαματιάρηδες, πτωχοί, άνεργοι, νέοι, και λοιπές μη αποκαταστημένες μάζες, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό ουδέποτε θα αποκατασταθούν ουσιαστικώς, παραμένοντες στη βάση της κοινωνικής πυραμίδας ή και χαμηλότερα, υποστηρίζουν το θεσμό της βασιλείας. Ο λόγος, κυρίως, για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου.



Ημεδαποί ιστότοποι και έντυπα δε, προέβαλλαν την στέψη του ηλικιωμένου και σφοδρά ταλαιπωρημένου πρίγκιπος με την απαραίτητον γλίτσα της λάμψης που επιχειρεί να θαμπώσει τα εσαεί λαϊκά στρώματα.

Τα ίδια λαϊκά στρώματα τα οποία εντέχνως απροπροσανατολισμένα αντιμετώπιζαν την Γερμανίδα ή αργότερα την Δανή πριγκίπισσα ως πρώτες κυρίες της αιωνίου Ελλάδος μας. Οι πιο βαριές ιστορικές ανορθογραφίες πατούν πάνω στις πιο ελαφρές μεθόδους.

Ημείς εδώ βεβαίως είχαμε και ένα ασήκωτο βάρος. Τον Εμφύλιο. Περιέφεραν, έτσι, τα φανταράκια μας, την Γερμανίδα εις τους ώμους τους στην Κόνιτσα και αλλαχού. Εκεί στη γηραιά Αλβιόνα έχουν αλλάξει τόσα πολλά, καλά – καλά ούτε νησί δεν είναι πια, όρα την υποθαλάσσια σήραγγα, αλλά η αποκοτιά του θρόνου έχει κάτσει αμετακίνητη ανάμεσα στα λιπαρά Ω3 των fish & chips και στη ζεστή μπύρα.

Αν δεν ήταν ο Bertrand Russell, τα μωρά του Matt Busby, τα Σκαθάρια, ο εκ πατρός Ίων και με παππού Παριανό Άλεκ Ισιγώνης, ο Δαρβίνος, ο Σαιξπήρος, ο Σκοτσέζος Αλέξανδρος Φλέμιν του οποίου η δευτέρα σύζυγος ήτο Ελληνίς, η πριγκίπισσα Νταϊάνα η οποία μαρτύρησε κανονικά στο βωμό του Θρόνου, ας προσθέσουμε και τον Gordon Banks που έβγαλε την κεφαλιά του μαύρου διαμαντιού στο Μέχικο το '70, δεν θα είχαμε πολλούς άλλους λόγους να τους συμμεριζόμεθα.

Για να μην αναφερθούμε εις τον Έλγιν και ασφαλώς εις τον Δεκέμβριο του '44. Αφού όμως ετέθη και το νο. 44, να θυμηθούμε και τον sir Lewis Hamilton, όχι τόσο για όσα σάρωσε στην F

1 καθότι διέθετε και το πληρέστερο οπλοστάσιο, αλλά διότι παρότι πλέξει στον πλούτο είναι κοινωνικά ευαίσθητος και το πάει παρακάτω, όταν τα υπόλοιπα παιδιά του χώρου σιωπούν.

Μυστήριο πράγμα αυτό το νησί. Μετρούν με πόδια, οδηγούν ανάποδα και χαίρονται που ο ταλαιπωρημένος ηλικιωμένος εστεμμένος τους έχει περιουσία δισεκατομμυρίων όταν οι ίδιοι είναι πτωχοί και έχουν για ρημ πολίτη με καταγωγή από τους τόπους που αποικιοκρατικά ξεζούμιζαν. Στο μεταξύ οι κομμώτριες από το Λέστερ και το Κόβεντρυ εξακολουθούν να πιθούν ηλιοκαμένα επαρχιωτόπουλα της Ρόδου και της Κερκύρης.