

«Στην καρδιά του Χειμώνα, τελικά έμαθα, πως μέσα μου ζει ένα ακατανίκητο καλοκαίρι.»

Albert Camus



Λένε για τον Χειμώνα, ότι δαγκώνει με τα δόντια του και μαστιγώνει με την ουρά του, ότι οι βαριές, κρύες, γκρίζες μέρες του σε βοηθούν να απολαύσεις μια κακή διάθεση, ή ακόμα ότι πρέπει να είναι κρύος για αυτούς που δεν έχουν ζεστή μνήμη.

Χωρίς πολλές αμφιβολίες, οι χειμερινοί μήνες είναι εποχή συστολής. Το μαρτυρά η ίδια η φύση. Τα φυλλοβόλα δένδρα γυμνώνονται, πληθυσμοί ζώων πέφτουν σε νάρκη (ατυχώς τούτο δεν συμβαίνει και σε κάποια δίποδα θηλαστικά), οι μεγάλες νύκτες, οι χαμηλές θερμοκρασίες, το λίγο φως και γενικότερα οι καιρικές συνθήκες δεν αποτελούν αισιόδοξα δεδομένα, ειδικά για τους Μεσογειακούς λαούς. Αλλά και στην μακρινή Ανατολή δεν πρέπει να είναι πολύ διαφορετικά, αφού μια Ιαπωνική παροιμία αναφέρει πως: «Αρκεί μια ευγενική λέξη για να ζεστάνει τους τρεις χειμωνιάτικους μήνες»

Για κάποιους ο Χειμώνας είναι εποχή περισυλλογής, ανασύνταξης καθώς και αναμονής για όλους όμως αποτελεί την πιο κρύα εποχή του χρόνου καθώς έπειται του Φθινοπώρου και προηγείται της γλυκιάς ανοίξεως.

Κάνοντας λόγο για κρύο και ακραία φαινόμενα, να θυμηθούμε το 1684 όταν οι θερμοκρασίες ήταν τόσο χαμηλές στη γηραιά Αλβιόνα που όχι μόνον πάγωσαν τον ποταμό Τάμεση αλλά και τις ακτές σε ακτίνα 3χιλιομέτρων. Επίσης το 1816 χαρακτηρίστηκε ως η χρονιά δίχως καλοκαίρι λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ ασυνήθιστα δριμύς χειμώνας για τη Ευρωπαϊκή ήπειρο, ήταν τόσο εκείνος του 1962 – '63 όσο και του 1981 – '82.



Αστρονομικά, ο Χειμώνας, ξεκινά με το χειμερινό ηλιοστάσιο (22^η Δεκεμβρίου) και τερματίζεται με την εαρινή ισημερία (21

η

Μαρτίου) έχοντας τη μικρότερη διάρκεια από όλες τις εποχές (89 μερόνυκτα).

Μετεωρολογικά διαρκεί τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο (για το βόρειο ημισφαίριο) κατά τους οποίους τα μονοετή φυτά κλείνουν τον κύκλο της ύπαρξής τους, ενώ τα πολυετή σταματούν να αναπτύσσονται.

Παραδοσιακά ο Χειμώνας φιλοξενεί πολλές και σημαντικές εορτές, όπως τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τις Αποκριές αν και για την πατρότητα και την χρησιμότητα των τελευταίων ερίζουν όχι μόνον οι άλλες εποχές του έτους, αλλά ειδικότερα στην πατρίδα μας και αρκετοί φορείς.

Μιλώντας για την πατρίδα μας ο τρέχων χειμώνας θα είναι τραχύς όχι σε ότι αφορά τα καιρικά φαινόμενα (για αυτό καταλληλότεροι να αποφανθούν είναι οι μετεωρολόγοι), αλλά το πολιτικό – οικονομικό γίγνεσθαι για το οποίο όλα δείχνουν ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια αναβολών, πειραματικών αυτοσχεδιασμών, σκανδάλων, και λοιπών Νεοελληνικών μαγικών.

Οραματιζόμενοι το γλυκύ έαρ, αναμένομε τα χειρότερα που δύναται αυτός ο βαρύς χειμώνας να μας προσκομίσει...