

Όπως είναι ευρύτερα πλέον παραδεκτό, πριν από τριάντα χιλιάδες χρόνια υπήρχαν άνθρωποι στην Αφρική, στην Ευρώπη, στην Ασία αλλά όχι στην Αμερική. Εκεί έφθασαν πριν από είκοσι χιλιάδες χρόνια, κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου των παγετώνων και καθώς η στάθμη της θάλασσας ήταν πιο χαμηλή, πέρασαν πεζή αυτό που στις μέρες αποτελεί τον Βερίγγειο πορθμό.

Όπως σημειώνουν οι J.C.Barreau, G. Bigot στο βιβλίο τους «Toute l'histoire du monde», μετά την διεκπεραίωσή τους, η στάθμη σταδιακά ανέβηκε απομονώνοντας αυτούς τους πρώτους έποικους από την υπόλοιπη ανθρωπότητα που για κακή τους, όπως αποδείχτηκε, τύχη θα την ξανασυναντούσαν τον 16

ο

μ.Χ. αιώνα. Οι ινδιάνοι της Αμερικής ήταν Ασιάτες πράγμα που αποδεικνύεται από τα χαρακτηριστικά τους και τις γλώσσες που μιλούν.



Πέρα από τη βία, τον τρόπο και την καταστροφή, οι Ευρωπαίοι άποικοι έφεραν και τις ασθένειες τους, που σε συνδυασμό με την ανελέητη εκμετάλλευση έφθασαν τους ντόπιους στα πρόθυρα της εξολόθρευσης και η ιστορία κατέγραψε άλλη μια γενοκτονία.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η ανάγκη για εργατικά χέρια, γέννησε το δουλεμπόριο. Με αυτό τον τρόπο ξεκίνησε η πιο μακροχρόνια και ευρείας κλίμακας εκμετάλλευση της αναγκαστικής εργασίας στην ανθρώπινη ιστορία. Επί τριακόσια χρόνια, μέχρι τις παρυφές του 19^{ου} αιώνα, υπολογίζεται ότι μεταφέρθηκαν συνολικά στην Αμερικάνικη ήπειρο περισσότεροι από 20 εκατομμύρια Αφρικανοί σκλάβοι, που αποτέλεσαν τη φτηνή και απάνθρωπη πρώτη ύλη, για αυτό που εξελίχτηκε στην ισχυρότερη οικονομία του πλανήτη μετά το τέλος του δεύτερου μεγάλου πολέμου. Τότε, που η Βρετανική αυτοκρατορία παραχώρησε τη θέση της, ως κυρίαρχη δύναμη, στην νέα αυτοκρατορία. Στις Η.Π.Α. Έκτοτε η λατρεία των δυνάμεων της φύσης όπως την εξέφραζαν οι Κομάντσι: *«Ο θεός αναπνέει μέσα στα φυτά, ονειρεύεται στα ζώα και ξυπνάει στον άνθρωπο»*, μεταφράστηκε σε οικονομικό «θαύμα», σε χρηματιστηριακούς δείκτες, σε καπιταλιστικό πολιτισμό.

Με την κατάρρευση του αντίπαλου δέους, της Σοβιετικής Ένωσης, η νέα αυτοκρατορία εξελίχθηκε σε μονοκρατορία και άλλα δώδεκα χρόνια αργότερα, με την πτώση του world trade center, αναδεικνύεται σε παγκόσμιο ηγέτη κατά της «τρομοκρατίας», εφαρμόζοντας κατά βούληση πολιτικές, επιβάλλοντας τη θέλησή της σέρνοντας σε πολέμους κράτη μέλη της Ε.Ε., κληροδοτώντας ταυτόχρονα οικονομικές κρίσεις σε αλλότριους πληθυσμούς.

Άραγε αυτή να είναι η εικόνα που θέλουμε για την νέα παγκόσμια αυτοκρατορία;