



Κυριακή της Απόκρεω. Διστομο.

Με την γαλανόλευκη να κυματίζει ψηλά στον ιστό της, κάτω από έναν έντονα μπλε ουρανό αν και τοπικά νεφοσκεπή, επίσκεψη στο λόφο όπου έχει φτιαχτεί το Μαυσωλείο για τους 228 εκτελεσθέντες από τους Γερμανούς κατακτητές,

Αυτή η ημιορεινή Βοιωτική κωμόπολη, αποτελεί άλλη μια ιστορική μαρτυρία της αδικαιολόγητης Γερμανικής θηριωδίας.

Διότι αν τίθεται ως επιχείρημα ό,τι τα αντίποινα ενάντια στον άμαχο πληθυσμό ήταν δικαιολογημένα επειδή υπέθαλπαν αντάρτικες ομάδες, θα πρέπει να μας πουν τι είδους βοήθεια προσέφεραν βρέφη και δεκάδες παιδιά που σφαγιάσθηκαν την 10η Ιουνίου του '44 μαζί με τις 117 γυναίκες στο σύνολο των 228 άοπλων εκτελεσθέντων.

Αποτελεί επίσης άλλη μια ιστορική μαρτυρία της έλλειψης Δικαιοσύνης και του ατιμώρητου που απολαμβάνει η Γερμανία για τα δεινά που έχει προκαλέσει στον τόπο μας.

Κανείς δεν προσήχθη, κανείς δεν καταδικάστηκε, κανείς δεν αποζημιώθηκε.

Το αυτό και για τα Καλάβρυτα, το Κομμένο, το Κοντομαρί, το Δοξάτο, την Κοκκινιά και τόσους άλλους τόπους που μαρτύρησαν οι πρόγονοι μας.

Τα γράφω αυτά ως απορημένος εκπρόσωπος μιας γενιάς που δεν βίωσε ούτε Κατοχή. μήτε Εμφύλιο.

Τι είδους πολιτική συγκαλύπτεται πίσω από το σύνολο των μεταπολεμικών κυβερνήσεων που εγκατέλειψαν αυτό το θέμα;

Μία απάντηση σε αυτό το ερώτημα, έλαβα όταν έφτασα στο χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων, ακριβώς κάτω από το Μαυσωλείο, όπου συνάντησα τρείς οικογένειες με ισάριθμα αυτοκίνητα.

Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν μπήκαν στον κόπο να ανέβουν τα λιγοστά σκαλιά μέχρι πάνω και να προσπαθήσουν να συλλάβουν το μέγεθος της συμφοράς.

Αυτό που αντίκρισα, ήταν ένας πατέρας σκαρφαλωμένος δίκην πιθήκου, στον κορμό φυλλοβόλου δένδρου τινός να κουνά τον κορμό, για να πέσει ο αετός που είχε προσγειωθεί στα ψηλά κλαδιά.

Το γεγονός ότι προφανώς ήταν ανίκανος να χειριστεί με τέχνη τον παραδοσιακό αετό είναι δευτερευούσης σημασίας. Το πρωτεύον θέμα είναι η απουσία κάθε σεβασμού. Δεν «αμολάς καλούμπα» εκεί! Υπάρχει όλη η υπόλοιπη Βοιωτική γη.

Ο κουνήσας την ακακία απέτυχε και στο κατεβάσει τον αετό, οι οικογένειες αποχώρησαν εποχούμενες και ο αετός παρέμεινε εκεί, άλλο ένα σύμβολο ασέβειας, άλλο ένα δείγμα ανικανότητας.

Ίσως τούτη η αναφορά, τη συγκεκριμένη μέρα να μην είναι και τόσο τυχαία. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας θα συνοδεύσει τον Γερμανό ομολόγο του στην Ήπειρο. Αν δεν

επιθυμεί να περάσει στην Ιστορία ως ένα απολύτως αδιάφορο πρόσωπο οφείλει να κάνει μια Δημόσια δήλωση επί του θέματος. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να μας εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους κατέχει το αξίωμα και επιπροσθέτως αμοιβεται για αυτό. Το γεγονός ότι ήταν δεκαπέντε ετών όταν έλαβε η σφαγή στο Δίστομο πολλαπλασιάζει τις υποχρεώσεις του. Είναι μια καλή στιγμή να κάνει κάτι, ώστε να μην τον θυμόμαστε μόνον ως δανειστή ενός πρώην πρωθυπουργού.

