



**Ο δρόμος για την 17ετή βασιλεία του Παύλου, άνοιξε την Πρωταπριλιά του 1947. Σαν ψέμα. Τότε εγκατέλειψε αιφνιδίως τα εγκόσμια, ο Γεώργιος Β΄ στα 57 του χρόνια. Ο θάνατος τον βρήκε πάνω στο φούντωμα του Εμφυλίου, την αδυναμία του Ηνωμένου Βασιλείου να στηρίξει πλέον την Ελληνική κυβέρνηση αλλά και την ανακοίνωση του Αμερικάνου προέδρου για το περίφημο δόγμα Τρούμαν.**

Καθώς ήταν άτεκνος, ο θρόνος πήγε στον, κατά μια δεκαετία νεότερο, αδελφό του Παύλο, ο οποίος ήταν *«πράος, αγαθός, ευδαιμονιστής, θρησκόληπτος, χωρίς καμιά εμβάθυνση στα κοινωνικά προβλήματα, διέθετε μια καλή λειτουργία του ενστίκτου που παρατηρείται στις κάτω του μετρίου διάνοιες»*, όπως τον περιέγραψε ο Γιάννης Κάτρης.

Ο Γεώργιος, είχε παντρευτεί το 1921 στα 31 του χρόνια με πριγκίπισσα της Ρουμανίας Ελισάβετ, αλλά μετά από δέκα περίπου χρόνια γάμου το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση και χωρίς απογόνους.

Σε ταξίδι του στις Ινδίες, το '35 την εποχή που ήταν έκπτωτος, γνώρισε μια γυναίκα που θα έφερνε αναστάτωση στην μάλλον ανιαρή, μονότονη ζωή του. Γεννημένη ως Joyce Wallach, θυγατέρα δικηγόρου, ίσως όχι πολύφερνη αλλά ευειδεστάτη και αντίστοιχα γοητευτική, η μελαχρινή Αγγλίδα, ήταν μια από τις πιο όμορφες νύφες του νησιού τη χρονιά που παντρεύτηκε.

Στα 1924, τότε που ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου σε μια κοσμική τελετή με τον δυναμικό υπολοχαγό John Brittain - Jones πρωταθλητή πυγμαχίας που υπηρετούσε στο πρώτο τάγμα του συντάγματος Black Watch.

Έτσι, μέσα στο 1935 θα συμβούν τρία σημαντικά γεγονότα. Η Joyce παίρνει διαζύγιο από τον ωραίο λοχαγό της. Ο Γεώργιος ο Β΄ χωρίζει και αυτός από την πριγκίπισσά του και το πλέον σημαντικό, στην Ελλάδα ο Κονδύλης καταργεί την Αβασιλευτή Δημοκρατία και με ένα Δημοψήφισμα που έχει κριθεί ως αμφιλεγόμενο, ο Ελληνικός λαός αποφασίζει την επαναφορά της Βασιλείας, ύστερα από τα, σχεδόν, δώδεκα χρόνια της δεύτερης Ελληνικής Δημοκρατίας.

**Joyce** & **Ελισάβετ**



Κάτω από αυτές τις συνθήκες, στο τέλος του Νοεμβρίου του '35, ο Γεώργιος επανέρχεται στην Ελλάδα και στο θρόνο, για την δεύτερη βασιλική του θητεία, στην διάρκεια της οποίας θα συναινύσε στην επιβολή της Μεταξικής δικτατορίας, γεγονότα λίγο ή πολύ γνωστά με όλα τα δυσάρεστα που κομίζει ένα καθεστώς απολυταρχικό.

Αυτό που δεν είναι τόσο γνωστό, είναι ότι δεν είχε έρθει μόνος. Μαζί του ήρθε η Joyce που ζούσε στα ανάκτορα του Τατοίου ήσυχα στο παρασκήνιο, αλλά αναπόφευκτα παρούσα με το όνομα Brown και την επίσημη ιδιότητα της κυρίας επί των τιμών για την αδελφή του

Γεωργίου, Αικατερίνη, στερνοπούλι του Κων/νου και της Σοφίας.

Η σχέση κρατήθηκε στα στενά όρια των ανακτόρων, γιατί άλλη μια Wallis και μάλιστα στο μαλακό υπογάστριο της Ευρώπης, στα Βαλκάνια εκείνης της εποχής, δεν θα ήταν ευπρόσδεκτη από κανένα, του Γεωργίου και της Joyce εξαιρουμένων. Είχε όμως την ευκαιρία, η Joyce, κατά πως λέγεται, να γνωρίσει την Wallis όπως και τον Εδουάρδο σε μια κοινή τους κρουαζιέρα το θέρος του '37, στα Ελληνικά νησιά. Η Αγγλίδα έμεινε στην Ελλάδα και δίπλα στον μονάρχη εραστή της, μέχρι την εισβολή των Γερμανικών στρατευμάτων. Μάλλον εγκατέλειψε τον τόπο μας πριν την φυγή του Γεωργίου στην Κρήτη και από εκεί στο Κάιρο.

Συναντήθηκαν αργότερα στο Λονδίνο και εν μέσω των πυρών του πολέμου συνέχισαν τη σχέση τους. Υπάρχει η πληροφορία ότι τουλάχιστον μια φορά ο W. Churchill ζήτησε την συνδρομή της Joyce για να πείσει τον Γεώργιο να φανεί λογικός και να αποδεχτεί τον Δαμασκηνό ως αντιβασιλέα, προσωπικότητα που δεν έχαιρε εκτίμησης από το σύνολο της βασιλικής οικογένειας. Την πρώτη Σεπτεμβρίου του '46 διενεργείται ένα ακόμα αμφιλεγόμενο δημοψήφισμα στην πολύπαθη Ελλάδα και με ποσοστό 69% η λαϊκή εντολή επαναφέρει το θεσμό της βασιλείας.

Στο τέλος του Σεπτεμβρη ο Γεώργιος έρχεται για την τρίτη και τελευταία του θητεία. Δεν του επετράπη να συνοδευτεί από την Joyce, ώστε να μην κεντρίσουν το δημόσιο αίσθημα, σε τόσο αντίξοες συνθήκες, πράγμα που τον κατέβαλε. Αυτό όμως που αποτέλεσε ένα ακόμα ισχυρό κτύπημα στον μονάρχη, ήταν ότι αντίκρισε. Ο τόπος βρισκόταν σε άθλια κατάσταση. Στην αλληλογραφία του, με την Joyce, περιέγραφε την ζωή του ως κόλαση. Τίποτα πλέον δεν τον ευχαριστούσε.

Ο χωρισμός τους συνέτριψε και τους δυο. Εκείνη εμφάνισε τα πρώτα συμπτώματά της νόσου του Πάρκινσον, ο Γεώργιος μονήρης περιέπεσε ακόμα πιο βαθιά στην κατάθλιψη. Κι έτσι την Τρίτη 1η Απριλίου του '47 εγκατέλειψε τα εγκόσμια από καρδιακή ανακοπή.

Η Joyce έκανε έναν δεύτερο γάμο τον Σεπτέμβριο του '49, και απεβίωσε ως Joyce Boxshall στις 7 Ιουλίου του 1974 στο St. George's Nursing Home του Λονδίνου, μετά από *«μια μακρά ασθένεια που αντιμετώπισε γενναία»*.

Σε αρκετούς θα μείνει η απορία για τον ρόλο της, κατά πόσο δηλαδή ήταν ή όχι όργανο των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών ώστε να ωθεί τον Γεώργιο σε αποφάσεις που βόλευαν την Βρετανική πολιτική. Δεν υπάρχουν όμως ενστάσεις για τη γνησιότητα των αισθημάτων τους.