

Πριν 50 χρόνια, τέτοια μέρα, στο Μέμφις του Τεννεσί, έπεφτε νεκρός ο βαπτιστής ιερέας Dr. Martin Luther King jr, ηγέτης του Αφροαμερικανικού κινήματος των πολιτικών δικαιωμάτων των μαύρων.

Κυνηγημένος απηνώς από το F.B.I., από το κλίμα της εποχής και από τις αντιθέσεις ενός ετερόκλητου έθνους, ο King πηγαίνει στο Μέμφις όπου έχει κλιμακωθεί η αντιπαράθεση ανάμεσα στην πολιτεία και στους μαύρους απεργούς καθαριότητας που διεκδικούσαν καλύτερα μεροκάματα. Ένας 16χρονος διαδηλωτής, είχε πέσει νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας και η ένταση της διαμαρτυρίας ήταν τέτοια ώστε κλήθηκαν χιλιάδες εθνοφύλακες.



Στην ιστορική ομιλία του στην Αμερικάνικη πρωτεύουσα προ του Lincoln Memorial, πέντε χρόνια πριν τη δολοφονία του.

Ο King έχει αποφασίσει να ηγηθεί πορείας συμπαράστασης προς τους απεργούς παρά το γεγονός ότι έχει απαγορευτεί. Στις 6 το απόγευμα της 4ης Απριλίου έχει βγει στο μπαλκονάκι του δεύτερου ορόφου του μοτέλ Lorraine, όπου έχει καταλύσει. Χαριτολογώντας απευθύνεται στον μουσικό Ben Branch, ο οποίος εκείνο το βράδυ θα έπαιζε στην εκδήλωση που θα παραβρισκόνταν: *«Ben, σιγουρευτείτε ότι θα παίξετε το " Μονάκριβε Κύριε, πάρε το χέρι μου", απόψε. Και ότι θα το αποδώσετε πραγματικά όμορφα»*.

Την επόμενη στιγμή βλήμα των 7.62μμ από τυφέκιο Remington 760 εισέρχεται από το δεξί του μάγουλο, θρυμματίζει το σαγόνι, περνάει κάτω από το νωτιαίο μυελό, και σταματά στον ώμο του.



Ο Dr. Martin Luther King jr. θα αφήσει την τελευταία του πνοή, μια ώρα αργότερα στο νοσοκομείο St. Joseph. Σύμφωνα με τον βιογράφο του, Taylor Branch, μετά την αυτοψία, αν και μόλις 39 ετών, είχε την καρδιά ενός 60άρη, απότοκο προφανώς των τεράστιων πιέσεων που είχε στη ζωή του. Πέρασε στην αιωνιότητα χωρίς να δει τα περίφημα όνειρά του να πραγματοποιούνται.

Ο φερόμενος ως δολοφόνος του, James Earl Ray (αριστερά), ένας καταδικασμένος για ληστείες που είχε αποδράσει, διαφεύγει μετά τον πυροβολισμό με την λευκή Mustang του και οδηγώντας επί 11 ώρες φθάνει στην Ατλάντα. Εκεί μαζεύει τα λιγοστά υπάρχοντά του και κατευθύνεται στον Καναδά. Τρεις μέρες αργότερα φθάνει το Τορόντο όπου κρύβεται.

Προμηθεύεται ψεύτικο διαβατήριο με το όνομα Ramon George Sneyd. Στα τέλη Μαΐου εγκαταλείπει τον Καναδά. Βρίσκεται στο Λονδίνο ενώ πραγματοποιεί και κάποιες επισκέψεις στην Πορτογαλία. Δυο μήνες μετά την δολοφονία του King συλλαμβάνεται στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου. Οι Βρετανικές αρχές τον εκδίδουν στις Η.Π.Α.

Στις 10 Μαρτίου του '69 στα 41α του γενέθλια, ομολογεί την πράξη του. Καταδικάζεται χωρίς δίκη σε 99 χρόνια φυλάκισης. Τρεις μέρες αργότερα απορρίπτει την ομολογία του. Εξηγεί ότι είχε δεχτεί την ενοχή μετά από τις συμβουλές του δικηγόρου του Percy Foreman, ώστε να αποφύγει την ποινή του θανάτου. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ήταν κορυφαίος στο να γλυτώνει τους πελάτες του από την θανατική ποινή. Έχασε μόνον 53 από τις 1.500 υποθέσεις που είχε αναλάβει και μόνον σε μία, εκτελέστηκε η ποινή.

Το καλοκαίρι του '77, ο Ray καταφέρνει να αποδράσει και πάλι από τη φυλακή, αλλά συλλαμβάνεται μετά από τρεις μέρες και χρεώνεται άλλο ένα χρόνο φυλάκισης φθάνοντας στα 100 συνολικά. Συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι δεν είναι αυτός ο δολοφόνος και θεωρεί τον εαυτό του θύμα συνομωσίας.

Είκοσι χρόνια αργότερα, το '97, ο γιός του M.L.K., Dexter, τον επισκέπτεται στην φυλακή και τον ρωτά αν είναι αυτός ο δολοφόνος, για να πάρει αρνητική απάντηση. Ο Dexter όπως και η μητέρα του και σύζυγος του King, Coretta πιστεύουν στην αθωότητα του Ray





Lyndon Baines Johnson & Dr. Martin Luther King jr. στο λευκό Οίκο το '66